

Vårutflykt till Bacho i Enköping 26/5

Vi åkte från Sollentuna, Bro och Märsta och sammanstrålade i Bålsta.
för gemensam fär till Bacho.(22 st deltagare är ett nytt rekord)



Museumet



där Ola Södergran tog emot och guidade oss runt.



Men först en kaffetår !!!



Tre nöjda kaffegäster



Här berättas om händelser i industribrandkåren och om dess tillkomst och nedläggning (namnet på föredragande "brandis" har jag inte)

Historien om Bacho börjar med uppfinnaren J P Johansson som startade sin verksamhet i Enköpings Mekaniska verkstad. Där han uppfann och tog patent på skiftnyckeln 1891 och -92.

År 1890 köptes bolaget av *BA Hjort & Co.*

År 1916 togs namnet Bacho, som ju är en förkortning av det ursprungliga namnet.



Här är det ”filmtime” av J P Johansson-sällskapets Bacho-film. Sällskapet försöka bevara minnet av denna stora industriepok som ju påverkat staden Enköping så mycket. Man ger också ut J P Bladet, som är en tidning som beskriver verksamheten.



På senare år utökade Bacho verksamheten med fläktar, lampor m.m.



Här står JP med en av sina uppfinningar, polygripen. Tänk, att en man kunde åstadkomma så många verktyg som fortfarande i dag är helt moderna. (bl.a. Skiftnyckel, rörtång och polygrip)

En rolig historia som berättades var när JP skulle dricka en kopp kaffe och smutsade ner sockerbitarna och någon påpekade att han måste gå och tvätta sig ! *Vad blev följden av detta ?*

Jo, han uppfann sockertången, för att trots skitiga händer kunna ta sig en bit. Sockertången har ju genom tiden uppvärderats till att användas vid *finare* tillställningar. Vilken paradox !



Man blir imponerad av mängden verktyg och många frågor ”poppar” då upp.



Här är kopia av statyn som invigdes den 16 augusti -14 i Enköping.
En framgång för sällskapet !



Här avslutar vi med en tur i en av stadens parker, Drömparken.

Tyvärr var blomsterprakten inte så omfattande, då ju maj månad varit väldigt kylslagen.



Sedan avslutades besöket med lunch.



Här är gänget som var med:

fr.v. Börje Hallberg, Åke Engelbretsson, Håkan Brantås, Börje Lundvall,
Per-Åke Lilja, Gunnar Ahlgren, Peter Kilander, Lasse Kastlander, Lennart Kling,
Ola Södergran, Leif Hagelin, Kaj Albertsen, Tommy Christensson,
Göran Sköld, Leif Svensson, Bjarne Eriksson, Roland Bernström,
Kenerth Kempe, Sven-Olof Frölander, Bengt Kruse, Per-Arne Nilsson,
Hans Carlström, Björn Belling, Ove Gustavsson

Berättar Tommy Christensson

Utflykt till Bolindermuseumet och Görvelns Gårdsmuseum 21 oktober



**Skaparen av Bolindermuseumet är Kåre Andersson
Han var också den som guidade oss runt.**



Men först den obligatoriska kaffetåren.

En liten sammafattning av tidigare verksamhet.

Historien om Bolinders började redan 1844, då bröderna Jean och Carl-Gerhard Bolinder startade sin mekaniska verkstad.

Namnet blev J & CG Bolinders Mekaniska Verkstad AB, och verksamheten låg på Kungsholmen.

Produktionen var under de första årtiondena inriktade på ångmaskiner, träbearbetningsmaskiner och råoljemotorer för bl a fartyg och sågindustrier. Andra gjutna produkter som blev kända var vedspisar, kaminer, köksutrustning som stekpannor, grytor, våffeljärn och köttkvarnar.

Efter Jeans och Carl Gerhards död i slutet av 1800-talet tog Erik August Bolinder över ansvaret. Under hans ledning köpte bolaget 1906 Kallhälls gård. Verkstadslokalerna på Kungsholmen hade blivit för trånga och man ansåg att egendomen i Kallhäll hade bra läge utefter järnvägen mot Västerås samt sjövägen på Mälaren mellan Stockholm och Kallhäll.

1909 startade produktionen i Kallhäll. Inriktningen var då främst spisar och köttkvarnar. Dessutom gjordes gjutgods till Bolinders fabrik på Kungsholmen. Detta transporterades sjövägen in till stan 1919 fanns det ca 1900 anställda i Bolinders båda fabriker på Kungsholmen och i Kallhäll.

1932 omorganiserades företaget. Bolinders motoravdelning slogs samman med Munktells i Eskilstuna och kom att heta Bolinder- Munktell. Den andra delen av företaget fortsatte verksamheten i Kallhäll under namnet Bolinders Fabriks AB. Exempel på produkter under 30- och 40-talen är utombordsmotorer (Trim), diskmaskiner, sanitetsgods och emaljerade hushållskärl.

Under andra världskriget tillverkades bl a gengasaggregat och mycket annat till den svenska försvarsindustrin.

På 50-talet kom kylskåp och elspisar att bli stora produkter. Men med tiden mäktade Bolinders inte med konkurrensen från Electrolux, Husqvarna och Elektro Helios. 1956 var nedläggningen av Bolinders Fabriks AB faktum.



Kåre vid en tavla med bild på bröderna Bolinder.



Ett gäng intresserade åhörare.



Några bilder som demonstrerar mångfalden i produktion.



**Reklamförebilderna har ju inte ändrats mycket ?
Eller vad tycker du,Lasse ?**



**Efter Bolinder gick färden till Görvelns gårdsmuseum som
drivs av Järfälla Hembygdsförening.**



**Även här var Kåre vår guide.
Här försöker man bevara och renovera jordbruksverktyg från 20-40 talet.**



En lokaltelefonen ,kanske ?

Vi som hade en trevlig och intressant dag.



**fr. v. Kennerth Kempe, Börje Lundvall, Douglas Johnson, Leif Hagelin, Börje Nilsson
Björn Belling, Leif Svensson, Lars Kastlander, Lennart Kling, Staffan Gustafsson
Börje Hallberg, Jan Bengtsson, Göran Sköld, Ove Gustavsson, Roland Bernström
Håkan Brantås**

Julbord på Järfälla 10 december -15



*Lennart Kling, Eva Hemmingsson, Torbjörn Örth
Ida Texell, Pinnen Dahlberg o Jedis*



Bernt Björketun, Börje Lundvall o Ove Gustafsson



Bosse Biguet, Kennerth Kempe o Tommy Christensson



Janne Eliasson, Ludde Lundin och Per-Åke Lilja

Det finns mycket att ”snacka” när man träffar sina ”gamla” kompisar.
Inför årets träff hade vi, med tanke på antal anmälningar, dukat i vagnhallen
som är den enda plats där vi numera får plats.

I år var vi 40 deltagare, alltså cirka 50% av det totala antalet
medlemmar i Antikrundan.



Pålle Kullman, Wicke o Janne Bohlin



Staffan Gustafsson, Wicke, Perre Larnis, SG o Kotten



Som vanligt spelade Brandkårsorkestern under ledning av Per-Åke Lilja, glad julmusik



Som vanligt informerade brandchefen oss om vad som hänt under året 2015.

Bl. a. ombyggnad av Brostationen (klart under-16) och beslut om placering av en ny Sollentunastation(gamla OK-stationen,färdig-18)

En ny ledningscentral(Täby),ny telefonvxl och ett nytt intranät är några av övriga investeringar som har genomförts under innevarande år.

Hon berättade också att brandkårens ekonomi f. n. är god.

Nåt som Ida poängterade starkt var dom mjuka värdena.

Att verka som ett stöd för medborgarna i samhället när olykan är framme. Ett aktuellt exempel är ju mordet i motionsspåret i Runby,där brandmännen i Väsby var aktiva i arbete att verka som stödpersoner för dom drabbade.

Man skall nu under året starta en utbildning,som skall leda till att man bättre kan hantera och vara förebilder för medborgare som har problem i samhället.

Kursledare skall vara 4 st brandmän från en brandkår i England, där man varit mycket framgångsrika i dessa frågor.



(o =Brandkårsorkestern men ej brandis.)

Fr. v Ida Texell,o,o,Roland Borg,o,o,Roland Bernström,o,o,Per-Åke Lilja,Lars Månsson
Björn Bohlin,Eva Hemmingsson,Ove Gustafsson,Lennart Kling,Rolf Juhlen,
Per-Anders Jedholm,skymd Leif Svensson,?,Kjell Larsson,Torbjörn Örth,Börje Lundvall,
Jan-Olof Bengtsson,skymd Bernt Björketun,Ilkka Tiainen,Richard Dehnish,
skymd Staffan Gustafsson,Börje Hallberg,Håkan Bodmark,Kaj Albertsen,
skymd Lars Wikström,Håkan Malm,Jan Eliesson,Paul Kullman,Ulf Dahlberg,
Sören Forsman,Björn Belling,Jan Bohlin,Lennart Hankvist,Sven Gunnar Johannesson,
Tommy Christensson,Kenneth Lundin,Lars Kastlander,Bo Biguet,Lars Krusemark,
Sven Olof Lifendahl,Per Larnholt

Skriver Tommy Christensson