

Vårutflykt till Gysinge 22 maj -14

Som vanligt började turen på en brandstation, med den skillnaden att vi denna gång delat upp oss, så att några åkte ifrån Bro och vi andra från Sollentuna. Efter en resa på c:a 1,5 timme kom vi fram till Gysinge, med undantag av ett litet stopp i utkanten, där vi sammanstrålade med "Brobussen"



*Ett förväntansfullt gäng som mötte oss från "Sollet"
(bakom kameran, Håkan Brantås)*



*Vid framkomsten var det dukat för kaffe och macka.
"Precis vad en samling trötta resenärer behöver"*

Vädrets makter stod oss bi, bra väder hela dagen
och "peppar, peppar" inga mygg inom synhåll

Vi började vår tur runt bruket med en guddad tur.
Järnbruket grundades 1668 och var i drift ända fram till 1905.
Den goda tillgången av vattenkraft och skog gjorde att verksamheten kom
att blomstra under lång tid



Här börjar vår vandring runt bruksbyggnaderna och då passerar vi också förbi herrgården.

1832 påbörjades byggandet av herrgården, som blev klar 1840.
Arkitekten Gjørwell byggde detta sengustavianska slott som i mitten
på 1960-talet var så förfallet att det skulle rivas.
I stället för rivning köpte byggmästaren Anders Diös den och
övriga fastigheter som tillhörde för 200 kr.
Sedan skänkte han byggnaderna till PRO, som rustade upp fastigheterna.
Invigningen av lokalerna skedde 1982 och idag fungerar dom som
Pensionärernas Riksorganisations Folkhögskola.
Något av en askeungesaga, eller hur !



Här kommer vi till Gysinge Brandmuseum. Guidningen tas nu över av Per Wallentin

Museuret drivs av Stiftelsen Svensk Brandnostalgi som disponerar
en tvåvåningsbyggnad med en garagedel i bottenplanet på 1000 kvm
och en delvis oinredd övervåning.
Per Wallentin guidade oss runt lokalerna under överinseende av
Kjelle Söderlund som också är delaktig i verksamheten.



Många gamla minnen poppade upp när vi vandrade runt i lokalerna

Rolle Bernström vid en befälsbil



Att Rolle poserar så stolt framför denna bil beror på att hans pappa jobbade på Brandkåren i Västerås och att han som liten grabb åkte med pappa i denna "Plyma"



En och annan "jänkare" fanns också i lokalen



Gänget som inte kunde få nog fortsatte med en rundtur på Gysinge Byggnadsvård



Här är vi som hade en trevlig dag på Gysinge.

*Fr. v Tommy Christensson, Bernt Björketun, Kjell Söderlund, Roland Bernström
Leif Svensson, Leif Hagelin, Hans Carlström, Lennart Kling, Lars Krusemark
och Håkan Brantås.*

Julträff på Järfälla 8 december



Allmän förberedelse inför gästernas ankomst.

Lennart Kling fixar tilltugg till välkomstglögen.
Lasse Kastlander och Lasse Lennholm lägger sista handen vid dukningen.



Lasse Lennholm hälsar alla välkommen i egenskap av vikarierande chef.(Ida hade fått förhinder)



”Brandorkestern” med Per-Åke Lilja spelar upp.



Alla har mycket att ”snacka” om.
Det var ju kanske minst ett år sen man sist träffades.



Här är vår ”nestor” Lasse Månsson(90 år) som talar med Janne Gustavsson och tomten Rolle Bernström.



Vad händer ?



Jo, Lasse Lennholm berättade om vad som händer med Brandkåren Attunda, bl.a vilka organisationsförändringar som är aktuella. Han avslutade med en redovisning av sommarens stora skogsbrand i Västmanland.



Samling i matsalen för förtäring av jultallriken.





Här är nu den sedvanliga lagbilden.(snart får vi inte plats)
Fr.v. Lasse Lennholm,Lars Krusemark,Paul Kullman,Hardy Eklund,
Per-Åke Lilja,Bo Biguet,P-A Jedholm,Börje Nilsson(skyemd)Kenneth Lundin,
Sven-Olof Frölander,Jan Bohlin,Kennerth Kempe,Lars Månsson,Leif Svensson,
Jan-Olof Bengtsson,Rune Hultström,Bernt Björketun,Jan Gustavsson,
Staffan Gustafson,Ove Gustafson,Roland Bernström,Lennart Kling,
Göran Sköld,Rolf Juhlen,Kaj Albertsen,Börje Lundvall,Håkan Bodmark,
Seija Carlborg,Tomas Bäcklin,Håkan Brantås,Björn Belling,Göran Söderholm,
Torbjörn Örth,Lars Kastlander,Sören Forsman,Håkan Malm,Lennart Hankvist,
Rolf Kenving,Lars Wikström,Tommy Ringstedt,Bernt Gustavsson,
Per Larnholt,Börje Hallberg

Skrivet av Tommy Christensson